

Sisyfos

Historien om "Sisyfos"

Mogens har i de sidste år ikke har kunnet finde sin ro hverken i sit privatliv eller i sit arbejdsliv, som projektleder. Han fortæller om sit liv med "sisyfos arbejde". Når han får rullet stenen lidt op af bjerget ruller den ned igen. Livet er præget af stress og privat ensomhed og det værste er næsten skammen over "ikke at være kommet så langt i livet". Efter en skilsmisse har han valgt at blive mere tavs og er, som han udtrykker det, kommet "ved siden af mig selv". Har svært ved at motivere sig og det er som om "melankolien" tager over. Livet opleves indimellem som kedeligt og præget af opgivenesshed. Melankolien har den effekt, at han er angst for at gå glip af livets små mirakler.

Undtagelser fra den "tynde historie"

Historien om at være "ensomheden" og "sisyfos arbejdet" viser sig ved nærmere udforskning at være lidt "tynd". I sidste uge ringede en del faktisk til ham og flere kom også forbi. Han havde også gode sjove oplevelser med venner. Og især forholdet til sin søn giver ham glæde. Det viser sig at der også er en anden fortællingslinje, hvor han mere oplever sig i overensstemmelse med den historie, som han foretrækker om sig selv.

"Det legende menneske" udfordrer de gængse forestillinger

Han fortæller om en række situationer og begivenheder, hvor han er ved at komme frem til sit liv. Han er begyndt at udfordre "sisyfos" og har brug for at "komme tilbage til mig selv", som han udtrykker det. Noget han med lige så stor mening kalder, at "komme frem til mig selv og min stolthed". Han er ved at finde sin egen sten, er begyndt at rulle den op af bjerget og kan nu begynde at skimte toppen.

På spørgsmålet om hvad han vil kalde dette liv, svarer han: "Det legende menneske", hvor han leger, er drilsk og kreativ. Sådan oplever han det mest intenst i legen med sønnen. Det er desuden dejligt at være en ældre voksen, hvor han nu kan eksperimentere med mulighederne i sit arbejde som projektleder. Han vil gerne udfordre forestillingen om hvad en leder kan og samtidig de gængse forestillinger om hvad en mand er. Og han ønsker at skabe mandlige venskaber, som har mange flere facetter med.

De små mirakler i hverdagen

Mogens vil gerne se realiteterne i øjnene og føle livet som det er, når han gør bitte små almindelige ting, som at læse en bog, gøre rent og skabe kontakter. Han vil tage fat i de bitte små problemer og ét for ét vil han metodisk og stille tackle dem. Når han bare

udfører de ting han skal gøre, så bliver han herre over sin egen situation. Han kan godt tage et skridt af gangen op ad bjerget og komme i kontakt med de små mirakler.